

Vraagstelling

Het is maar een vraag: Zouden wij blanke Westerlingen soms nazaten kunnen zijn van de oorspronkelijke Israëlieten?

Wij hebben vandaag de dag beschikking over moderne technische hulpmiddelen en onderzoeksmethoden om iets na te speuren en op te zoeken. Er wordt door verschillende mensen gesproken over de zogenaamd “verloren stammen Israëls”, en er worden suggesties gedaan waar deze zich zouden kunnen bevinden. Ten tijde van de Apostelen waren die stammen buiten het land Israël nog bekend, zie Handelingen 26:8 en Jakobus 1:1, als verloren schapen van het Huis Israëls, zie

Hand.26:6 En nu sta ik, en word geoordeeld over de hoop der belofte, die van God tot de vaderen geschied is;

7 Tot dewelke onze twaalf geslachten, geduriglijk nacht en dag God dienende, verhoppen te komen; over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden word beschuldigd.

Jakobus 1:1 Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid.

Indien deze stammen “verloren” zouden zijn, moet het toch niet veel moeite kosten hen op te sporen! Het kan toch moeilijk bestaan dat een zó omvangrijke groep mensen totaal onvindbaar zou zijn geworden. Men zoekt toch niet naar de speld in een hooiberg wanneer men naar de verstrooide schapen van het Huis Israëls op zoek gaat? Ja, men zou er zich gemakkelijk van af kunnen maken door te stellen dat de joden de enige nazaten zijn van het oude volk Israël. Het probleem hierbij is, dat de joden nog in het land Israëls woonden toen alle twaalf stammen reeds in de verstrooiing waren. De joden behoren dus niet tot de verloren schapen.

Welnu, laten wij het spoor proberen te volgen waarlangs de verloren schapen hun weg gegaan zijn. Waar te beginnen? Dat is simpel, want wanneer wij in Nederland een koffer zijn kwijtgeraakt, gaan we niet in Japan zoeken of daar die koffer zich bevindt.

Het is een bekend gegeven dat de stammen Israëls die in de Assyrische ballingschap zijn gegaan naar het Westen van Europa zijn getrokken, onder andere namen. Er is over dit onderwerp reeds veel geschreven, zodat wij niet weer hetzelfde liedje gaan zingen en in herhaling vallen. Waar het ons om te doen is, is om enkele nieuwe lichtpunten aan te geven, en om te laten

zien dat zelfs andere religies en volkeren ervan weten dat wij blanken in het Westen de nazaten zijn van de twaalf stammen in de verstrooiing.

Er zijn sommige genootschappen of kerken die vrij wat nieuwe gegevens hebben opgespoord en deze hebben bekend gemaakt over de stammen Israëls in het Westen, waarachter wij ons kunnen scharen. In andere zaken en opvattingen van deze groepen christenen kunnen wij ons echter niet vinden, zodat het niet tot een vereniging kan komen, gezien de te grote verschillen.

Dan denk ik aan de Worldwide Church of God van wijlen Herbert W. Armstrong, en daarna aan zijn volgelingen die zich verdeeld hebben in diverse groepen. En momenteel is er het in opspraak zijnde Efraim-genootschap uit Puttershoek, met hun leider dhr. A. Geene, die beweert de eindtijdprofeet Elia te zijn, zoals mede de groep van Branham.

Het Efraim-genootschap

De heer van Geene zegt dat hij regelrecht van de “Heere God” hele belangrijke informatie doorkrijgt over de eindtijd en wederkomst, als geheimenissen en openbaringen. Dat laten wij voor hetgeen het is. Evenwel lijken sommige zaken die hij naar voren brengt heel interessant, terwijl andere dingen ons inziens beslist verwerpelijk zijn en zeker afbreuk doen aan de Israël-in-het-Westen visie. Van Geene viert ook de 7e dag als de sabbat, wat positief is.

De visie van dhr. Geene over de stammen Israëls is als volgt:

“In 1Koningen 18 wordt tegen Elia gezegd dat er een “wolkje als eens mans hand” uit de zee zal oprijzen, als begin van de komende regen. Wolken hebben soms grillige vormen, maar deze wolk lijkt op de hand van een man, en het wolkje steeg op uit de zee, wat van Nederland kan worden gezegd, een land dat uit de zee verrezen is. Vanuit ons land zullen grote dingen in de eindtijd plaatsvinden. Vanuit ons land zouden wij naar het joodse volk in Israël moeten gaan om hen van de grote Godsopenbaringen te vertellen. Het moet hier beginnen. Nederland heeft de vorm op de landkaart van een mensenhand. Europa telt nog meer landen die de vorm hebben van een menselijk lichaamsdeel. Bepaalde delen van Engeland, Schotland en Ierland wijzen naar de locatie waar de nakomelingen wonen van

de oude Filistijnen. Wales heeft de vorm van de afgehouwen linkerhand van de god Dagon, de visgod der Filistijnen. Een deel van Schotland heeft de vorm van de rechterhand van Dagon. De viskop of mijter is te zien in Noord-Schotland. Engeland zelf is de leeuw van Juda, waarbij de Filistijnen zich in het Westen hebben gelegd, zoals dat ook in het land Israël het geval was. De Palestijnen zouden eveneens nakomelingen van de Filistijnen zijn, en in de naam van Yasser Arafat ziet van Geene het woord rafa (reus)”.



*Nederland als
“rechterhand”*



Wanneer wij goed kijken zien we in het woord Texel ook dezelfde letters van Texas en Texaco, maar of dat wat met elkaar te maken heeft is maar de vraag. Volgens Geense wel, zoals in voornoemd geval. In de Bijbel wordt ook over Rafaël gesproken, dat is “Heelmeester”, of “God is genezer”, dus zou Arafat ook een soort heelmeester geweest kunnen zijn? Dat lijkt er niet

op. Wij krijgen de indruk dat van Geene heel veel uit zijn “dikke profetische duim” heeft gezogen.

Inderdaad hebben er in Engeland grote reuzen gewoond en zijn er momenteel in Europa nog enkele reuzen. Boven Londen liggen de Gog-Magog-heuvels. Gog en Magog waren reuzen. Er zijn in Engeland grote schedels gevonden, zelfs van cyclopen (een-ogigen). Wales heeft het wapen van een draak, en zo zijn er meer afschuwelijke wapens in Engeland



*Zuid-Schotland als afgehouwen
rechterhand van Dagon*

te vinden, die wijzen naar de reuzen en Enakskinderen. In Schotland zijn veel aanhangers van de vrijmetselarij, waar zij zich als in een Mekka verenigen. Wij achten het heel goed mogelijk dat de uiterlijke vormen van de Israellanden in Europa gelijkenis vertonen met lichaamsdelen van een mens. Dat van Geene claimt dat hij de enige is aan wie de geheimenissen van de “Heere God” worden geopenbaard, is pretentieus. Zoiets hoorden wij alle geestdrijvers ook zeggen. Het is bekend dat lang voor Geense mensen in Nederland/België de Leeuw Belgique zagen. Er zijn ook talrijke goede boeken en brochures verkrijgbaar bij het Nederlands-Israël boekenfonds te Almere¹ en elders over deze materie, waarmee men reeds een eeuw bezig is die te onderzoeken en te publiceren.

De heer van Geene is dan ook niet de eerste die zich aan deze materie geeft, en wij menen ernstig: Had hij zich er maar niet aan gewijd. Een wat gematigder toon van hem zou veel meer invloed hebben, en dan zouden we van elkaar kunnen leren. Ons inziens heeft van Geene een geheel foutieve kijk op de staat Israël en de joden, die hij zoals zoveel christenen ziet als de vervulling van de herstelprofetie, en waarbij de joden het uitverkoren volk vormen, en het land Israël het “heilige land” is.

Men kan de website van het Efraim-genootschap bezoeken op onderstaande site: <http://www.prophetelijah.org/nl/>



Noord-Schotland als mijter/visbek



¹ Het Nederlands Israël Boekenfonds, Postbus 30009, 1303 AA Almere, Email gvanderlaan@netscape.net

Wat betreft de vormen van de Europese landen is er volgens van Geene iets merkwaardigs aan de hand. De vormen zouden een belangrijke betekenis hebben. Dat is goed mogelijk, en daar kijken wij niet van op. Elk Land zou de vorm van een bepaald lichaamsdeel hebben, en tezamen zouden deze 12 Europese landen een groot lichaam te zien geven. Nogmaals, van Geene geeft aan dat de heilige Geest hem erop heeft gewezen dat Duitsland als een hoofd gezien moet worden, Denemarken als de linkerhand. Nederland als de rechterhand. Spanje als de borstkas en bovenarm. Portugal als de rechter-onderarm. Jahweh heeft de grenzen van de landen op schitterende wijze afgemeten, zodat alles perfect als een puzzel in elkaar past. En ook dat is goed mogelijk, zie

Handelingen 17:26 En heeft uit een bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd, en de bepalingen van hun woning;

Polen als linkerbovenstuk, naast Spanje. De rechter lichaamsdelen zijn nauwkeuriger dan de linker, volgens van Geene. Tsjechië als linkerarm. Denemarken als linkerhand. Frankrijk als middenlichaam. Zweden en Noorwegen als twee benen. België en Luxemburg als linkervoet. Het alzo samengestelde lichaam uit 12 Europese landen wijst volgens van Geene op de “dansende David”, 2Samuel 6:14, toen David de Ark ging ophalen en terugbrengen naar Jeruzalem. David was toen omgord met een linnen lijfrok, vandaar de wonderlijke vormen van het onderlichaam. Het is alles door van Geene zeer ver gezocht en onlogisch, verwarrend.

zweden/noorwegen



belgie/luxemburg



polen



Denemarken als linkerhand



De god Dagon



Op het hoofd van David is een kroon of diadeem te zien. David danst met het aangezicht naar het Westen, richting Engeland als Leeuw van Juda. Tot zover de visie van de heer van Geene. Wij vragen ons alleen af waarom de 12 landen de figuur van David zouden weergeven, daar Israël de vrouw van Jahweh is, en geen manspersoon.

De conclusie die van Geene verbindt aan zijn vindingen, nl. dat hij de profeet Elia van de eindtijd is, is zoals gezegd reeds door meerderen opgeëist, maar dient met een korrel zout te worden genomen. Evenwel zijn wij bereid te leren en positieve zaken in overweging te nemen.



Frankrijk

Twaalf stammen in de verstrooiing

Alle twaalf stammen zijn in de verstrooiing gegaan, en geen tien. Ook Juda/Benjamin is in de verstrooiing gegaan, samen met het Huis Israëls. Bij de verschillende deportaties naar Assyrië zat ook het grootste deel van Juda/Benjamin. De joden die als een soort 13e stam nog in het land Israël bleven, behoren niet tot de twaalf stammen in de verstrooiing. Op het kaartje op bladzij 8 is te zien waarheen de twaalf stammen zijn getrokken en onder welke namen. Elke stam had zijn eigen banier en wapenschild. Men had reeds in Egypte gezien hoe men daar wapenschilden en banieren maakte van stammen en geslachten, meestal naar het sterrenbeeld

waaronder men geboren was. De oude Egyptenaren waren bekwame astronomen, wat o.a. te zien is in de dierenriem van Denderah, zie p.9.

De stammen van Israël hadden elk hun eigen banier en droegen deze met zich mee. Het waren min of meer herkenningsteken.

In de heraldiek van de West-Europese landen vinden wij verschillende symbolen en afbeeldingen terug, die gelijkenis vertonen met de aloude banieren van de twaalf stammen.



Spanje als rechter
borstkas



dierenriem te Denderah

Plaatjes plakken



Balsem uit Gilead



Zegeningen van Jakob

De zegeningen van vader Jakob aan de twaalf stammen gedaan, hebben zeer zeker betrekking op het "laatste der dagen". In die tijd geeft Jahweh aan sommigen speciaal het verstand te letten op de profetie en vervulling ervan, zie Jeremia 23:20, 31:31.

Het blanke ras dat overwegend in het Westen woont, omvat heel Europa, Noord-Amerika, Nieuw Zeeland en Australië en Zuid Afrika. Wij zouden dit het macro-Israël kunnen noemen. De kern van het grote Israël zit ons inziens in Nederland, waarvan de kustlijn nagenoeg identiek is aan die van oud-Israël in het Midden-Oosten. Israël was oudtijds de poort tot Azië, waar belangrijke handelsroutes lagen. Nederland is de poort van Europa. Beiden zijn kustlanden, klein maar dapper. Het is moeilijk te zeggen van het macro-Israël dat een bepaald land die of die stam zou zijn, wat ook moeilijk is voor het micro-Israël. Alle twaalf stammen zijn in de verstrooiing gegaan via zes deportaties. Ze zijn door de loop der tijden dusdanig door elkaar geschud, dat een identificatie per stam heel moeilijk is. Wel zien we in bepaalde provincies specifieke karaktertrekken van een bepaalde stam, zodat men voorzichtig zou kunnen zeggen dat die of die stam vertegenwoordigd is in die of die provincie of in dit of dat land. De

grote inzameling moet nog komen, waarbij de grote zuivering zal plaatshebben. Mogelijk dat alsdan de stammen weer gerangschikt zullen worden, nadat wij met onze ware identiteit zijn bekendgemaakt en de sluier verwijderd is, Jesaja 25:7-8.



Symbolen van de 12 stammen



de 12 stammen Israëls en hun banieren



Zie de website:

<http://www.revelation2seven.org/>

De keerzijde van de medaille is, dat ook de troon des satans staat temidden van onze naties in Europa. Europa is het Israël in het Westen, en het is tevens Babel of dochter van Babel, het Verenigd Europa. Men zegt altijd dat satan zijn troon naast de troon van "God" bouwt, wat een kern van waarheid bevat. Op bovengenoemde afbeelding van de website noemt men New York "Sodom", en Jeruzalem "Samaria", terwijl het toekomstige Jeruzalem in het midden van Europa is geprojecteerd. De grote rode draak tekent zich duidelijk af op Europa, zie bovengenoemde afbeelding, datgene wat donker gekleurd is. Wij als Israël zullen temidden van dat Babel worden gered, zie

Micha 4:10 Lijd smart en arbeid om voort te brengen, o dochter Sions! als een barendende vrouw; want nu zult gij wel uit de stad henen uitgaan, en op het veld wonen, en tot in Babel komen, maar aldaar zult gij gered worden; aldaar zal u de HEERE verlossen uit de hand uwer vijanden.

Zelf zijn wij van mening dat New York het nieuwe Tyrus is van de eindtijd, waarover de profetie van Ezechiël 27-28 gaat.

De website geeft tevens een afbeelding weer van Amerika, wat op een grote potvis lijkt, waarbij men de volgende teksten plaatst: Genesis 15:12-16, Deut. 28:6 en Openbaring 15:1-4.



Amerika lijkt op een walvis

Nederland

Ons land is vanouds gezien als het “Israël in het Westen”. Amsterdam was altijd een veilige haven voor veel joden, en werd Mokum genoemd. Maqum in het Hebreeuws betekent “veilige haven”. Langdurig wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat de Amsterdammer de intelligentste Europeaan is, aldus dr. Vinko Buy.² Het gaat hier niet alleen om de Amsterdammers, maar om de inwoners van heel Nederland. Amsterdam is daarbij als stad vertegenwoordigster van het gehele volk, dat het hoogste intelligentie-quotiënt scoorde. Duitsland kwam op de tweede plaats, Polen op de derde. Frankrijk en Bulgarije blijken de domoren van Europa te zijn. Het is tevens bekend dat de Nederlandse soldaten tot de beste ter wereld behoren. In diverse sporten kunnen de Nederlanders ook goed meekomen, denk aan schaatsen en voetbal.

Professor Geert Hofstede onderzocht bepaalde karakteristieken van Europese landen. Frankrijk vindt hij sterk hiërarchisch, terwijl Zweden een lage machtsafstand heeft. Iedereen is daar gelijk. Nederland zit daar

tussenin. Het individualisme is in Nederland, Engeland en de USA hoog, terwijl dat in China en Japan laag is. Duitsers liggen dicht tegen het collectivisme aan. De Scandinavische landen zijn sterk vrouwelijk, Nederland ook. Duitsland en Engeland zijn mannelijk. Nederland vaart met al zijn eigenschappen een duidelijk andere koers dan al zijn burens, waarbij er geen gebrek is aan potentiële leiders, maar wel een gebrek om hen te vinden en te houden. In 1506 schreef de ambassadeur van Italië vanuit Vlaanderen dat er drie dingen in dit land van hoge kwaliteit waren: Het zeer fijne en mooie linnen uit Holland, de prachtige wandtapijten uit Brabant, en de muziek, waarvan zonder meer mag worden gezegd dat ze volmaakt is. Inderdaad, tijdens de 15e en 16e eeuw werd het muzikale leven in Europa voornamelijk door Nederland beheerst. De grootheid van Nederland bestond hierin dat ze met alle ingewikkelde vormen schitterende muziek wisten te maken, o.a. Motet, Mis, Canon, Cantus Firmus, etc.. Aldus professor Hofstede.



Leo Belgicus



Nederland en België als Leeuw

² Dit onderzoek had waarschijnlijk plaats in de jaren 1980/90

Afbeelding Kaart Kustlijn Nederland/Israël

Nederland en Basan /Gilead

Basan was het land van de koning Og, de koning der reuzen, de Enakskinderen. Basan werd bij de halve stam Manasse gevoegd, en werd Gilead genoemd. Dat werd gevormd door Ruben, Gad en half Manasse.

Het was het Over-jordaanse land. Er groeiden veel eiken en er lagen vette weidegronden met zijn spreekwoordelijk vette forse koeien erop. Zie Ezechiël 39:18, Amos 4:1 en Deut. 32:14. Basan betekent zoveel als “de vlakke grond”. En dan is de parallel al snel gelegd tussen Basan en

Nederland als het enige vlakke en vruchtbare land van Europa, een Laagland, de Lage Landen. Ramot in Gilead was de hoofdstad van Basan. Evenwel waren er wel bergen (heuvels), zoals ook de Veluwe heuvels kent. Basan is dan ook een vruchtbaar weidegrondgebied, met tevens bossen en heuvels.



Welnu, deze beschrijving voldoet geheel aan Nederland, met name de Veluwe of Gelderland - Gilead in het Westen van Europa. Het Friese stamboekvee is spreekwoordelijk bekend op deze wereld als heel vet vee. Nergens vindt u ook zoveel grote en goede eikenbomen, en lanen met

eikenbomen als in Nederland. Wellicht hebben hier ook reuzen gewoond, gezien de hunebedden in Drenthe, althans volgens legenden.

Gilead bestond voornamelijk uit de stam Gad en half Manasse, die volgens Deut.33 de gerichten van Jahweh zullen uitvoeren, nl.. het werk der twee getuigen. Elia was een Gileadiet, Jeftha eveneens. In Gilead ligt de “heersersstaf” verborgen, Deut. 33:20/21. En Gad heeft meer ruimte gekregen vanwege de vele inwoners, wat wij mogen zien in de drooglegging van de vele polders, voornamelijk de IJsselmeerpolders. Gad heeft zich van het eerste, dat is van het beste voorzien, wat wij mogen zien als het bezit van de Veluwe, het mooie en groene hart van Nederland. Hij verrichtte de gerechtigheid van Jahweh. Gad is de 7e zoon van Jakob, en zijn naam betekent: geluk. Het waren dappere soldaten, de zonen van Gad. Dat geldt ook voor Nederland, met zijn “dappere leeuwen”, zoals David hen noemde in 1Kronieken 12:8-15. De Nederlandse leeuw heeft 7 pijlen, Unie van Utrecht als 7 provinciën boven de Rijn.

Sprookjes verhullen soms een waarheid. Holda was aardgodin en via de Friese koning kwam de jonge dochter Felva (Veluwe), waardoor de verbinding tussen de Friezen (meest waarschijnlijk van de stam Issaschar afkomstig) en de koningsstam Juda op de Veluwe is gelegd. Uit Gilead kwam een speciale balsem.

Jakobs hoogtepunten

In het leven van Jakob zien wij drie hoogtepunten (Godsontmoetingen).

De eerste is Bethel. Bethel betekent zoveel als: Hier komt of is het Huis van El, de Almacht. Bethel is een gelegenhedsaltaar. Jakob richtte er een enkele steen op, een galad, als gedenksteen, waarvan hij zei, niet te weten dat Jahweh in deze steen verborgen was. Het kan een min of meer vierkante steen zijn geweest, zoals de dobbelsteen. Op een dobbelsteen staan 3 koppels, waarvan de som altijd 7 is. Dus 1 + 6, 2+5, 3+4. Dat is het óp en neer, zoals de Engelen op de hemelladder op en neer daalden.

De tweede Godsontmoeting is Gilead, dat zoveel betekent als “Steenhoop der getuigenis”. Een steenhoop is een ongeordende boel stenen op elkaar. Men kan van die stenen echter wél iets vormen, bouwen. En dáár wijst de laatste Godsontmoeting op.

De derde Godsontmoeting is Pniël, of Pen -ee- ale, dat wijst op Pen of Penta, het getal vijf, de hoogste vorm van ordening, van enkelvoudige geolichamen, het pentagon waarin 22x de Gouden Sectie zit, als symbool van hoogste perfectie. Hierin toont Jahweh Zijn volmaaktheid en de vijf zijden van Zijn “gezicht”, van Zijn heiligdom.

Van een enkele steen in het begin gaat de ontwikkeling voort naar een steenhoop, totdat daarvan een keurige rangschikking plaatsheeft en er een gebouw ontstaat dat als getuigenis-altaar dienst doet. Dat gebouw straalt perfectie uit, vijfhoekig, met als locatie het midden des lands, Jes.19. De bouwer van dit laatste huis wordt Zerubbabel (de Spruit) genoemd, uit de lijn van David/Juda. Zie Zacharia

Jesaja 4:2

Jeremia 23:5 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.

Jeremia 33:15 In die dagen, en te dier tijd zal Ik David een SPRUIT der gerechtigheid doen uitspruiten; en Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde.

Haggai 2:21 (2-22) Spreek tot Zerubbabel, den vorst van Juda, zeggende: Ik zal de hemelen en de aarde bewegen.

Haggai 2:23 (2-24) Te dien dage, spreekt de HEERE der heirscharen, zal Ik u nemen, o Zerubbabel, gij zoon van Sealthiel, Mijn knecht! spreekt de HEERE, en Ik zal u stellen, als een zegelring; want u heb Ik verkoren, spreekt de Heere der heirscharen.

Zacharia 4:7 Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel zult gij worden tot een vlak veld; want hij zal den hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: Genade, genade zij denzelven!

Zacharia 4:9 De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voleinden; opdat gij weet, dat de HEERE der heirscharen mij tot ulieden gezonden heeft.

Zacharia 4:10 Want wie veracht den dag der kleine dingen? daar zich toch die zeven verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht (paslood) zullen zien in de hand van Zerubbabel; dat zijn de ogen des HEEREN, die het ganse land doortrekken.

Islam en de koran

In een Koran, uitgegeven door Verba BV. te Hoevelaken staat het volgende voorwoord, wat aantoonst dat sommige islamieten wel degelijk zicht hebben op de stammen Israëls en inzien dat Jesjoea slechts gekomen is voor Israëlieten en géén universeel Leraar was (is). Wij laten het gedeelte uit het voorwoord hierna in het geheel volgen:

Wij hebben in dit voorwoord uit een Koran een prachtige en nauwkeurige samenvatting over het doel van de komst van Jesjoea, en de opdracht aan Zijn discipelen. Daar kan menig theoloog jaloers op zijn.

Nederland/Gilead (vervolg):

Gilead is ook niet zo'n heel best volkje. Een stad van werkers der ongerechtigheid, Hosea 6:8, 12:11. En ook dat kan van ons land worden gezegd. Manasse had een zoon die Machir heette, en deze gewon Gilead, en zijn nageslacht werd Gileadieten genoemd. De Gileadieten konden de gewone G zeggen, zoals wij Nederlanders dat kunnen. Andere volkeren

rondom ons zeggen de harde G als K. Wij zeggen Scheveningen (sgeeveningen), maar de Duitsers en Britten zeggen Skeveningen. Het was ooit een keer dat dit verschil een sibbolet of sjibbolet vormde.

Richteren 12:6 Zo zeiden zij tot hem: Zeg nu Schibboleth; maar hij zeide: Sibbolet, en kon het alzo niet recht spreken; zo grepen zij hem, en versloegen hem aan de veren van de Jordaan, dat te dier tijd van Efraim vielen twee en veertig duizend.

Nieuw Sion/Jeruzalem

Het profetische nieuwe Sion, Jeruzalem of Israël ligt hoog in het Noorden, zie Psalm 48, aan de rand van het vaste continent, een kustland. Het is de “veilige haven” voor de kern van het immens grote Israël, voor het overblijfsel van het zaad van Jakob.

2 Samuël 7:10 En Ik heb voor Mijn volk, voor Israël, een plaats besteld, en hem geplant, dat hij aan zijn plaats wone, en niet meer heen en weder gedreven worde; en de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst.

In die veilige plaats is Jahweh's heiligdom en beschutting op wonderbare wijze, zodat er geen enkel verderf ons kan overkomen, zie



Nederland, 7 provincies boven de Rijn

Zacharia 2:5 En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige muur rondom; en Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar.

Jesaja 60:13 De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de denneboom, de beuke boom en de busboom te gelijk, om te versieren de plaats Mijns heilighdoms, en Ik zal de plaats Mijner voeten heerlijk maken.

Daar zal Jahwe Zijn enige Goede Herder schenken aan zijn verstrooide schapen. En Hij heeft Hem ons geschonken in Jesjoea, die het verlorene zoekt. Hij kent ons bij name, en Hij wordt van de Zijnen gekend, Johannes 10:3vv. In Ezechiël lezen wij het volgende:

Ezechiël 34:23 En Ik zal een enigen Herder over hen verwekken, en Hij zal hen weiden, namelijk Mijn knecht David; die zal ze weiden, en Die zal hun tot een Herder zijn.



Elke stam zal weer onder zijn eigen banier en teken, in een eigen toebedeeld gebied mogen wonen.

In oud-Israël -en ook tijdens de woestijnreis- legerden de stammen zich op hun eigen vastgestelde plaats rondom het heiligdom.

De vier leiderstammen aan Noord, Zuid, Oost en West, en daartussen de andere stammen, elk op hun astronomische volgorde. Astrologie is een lucratieve en foutieve bezigheid, maar astronomie is een scheppingsgeven.



Gevonden in Tell Asmar Sumerie, afbeelding van blauwogige Israëlieten



De twaalf stammen in de woestijn

De dingen op de aarde worden momenteel geleid door de “menselijke wijsheid”. Ten tijde van Jesjoea was het het Romeinse rijk met haar wet (Lex). Jesjoea kwam om van de waarheid getuigenis te geven, zodat de dingen op de aarde weer geleid zouden gaan worden door de Goddelijke wijsheid, dat wil zeggen: door de Thorah. Jesjoea kwam in deze waanwijze wereld van mensen om de Thorah gestalte te geven. Het volk van de Thorah is Israël (schapen). De Kaïn-Ezau-volkeren (bokken) gaan uit van hun eigen wijsheid (de wijzen van Theman), die teniet zal gaan. Jesjoea zei: Een iegelijk die uit de waarheid is hoort Mijn stem. Dat is de stem van de Thorah! En, Zijn schapen kennen Zijn stem. De Wet is in hun hart, in hun genen. Tot de Wet en de Getuigenis! Door deze herkenning gaan de schapen hun koninklijke afkomst zien. Dát nu is in Noord-West Europa geschiedt. De verloren schapen herkenden daar de stem van hun Herder. Waar ter wereld vond dat elders plaats? Vanuit Europa hebben de schapen zich verspreid over de gehele aarde, tot nut der volkeren. De schapen belijden het: Hoe lief heb ik Uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag, zie Psalm 119:97. Tot hen zal gezegd worden: ***Mijn lust is aan haar!***

En tot hun land: ***Het Getrouwde!*** Zie Jesaja 62:4 en 12.

De verloren schapen Israëls bevinden zich in het Noord-Westen van Europa, en in de landen waarheen zij emigreerden.